



RIT DOOR HET LAND VAN REYNAERT

2 JUNI 2024

Dit jaar rijden we een rustige ballade in het land van Reynaert de vos. Dit alombekende epos over de bloeddorstige vos die de streek van Lokeren, Sint-Niklaas, Temse en Bornem onveilig maakte. Waar hij overal rondzwierf is niet helemaal duidelijk.

Zijn jachtgebied was groot en voor ons dus de moeite om hierin rond te toeren met ons geliefde roerend erfgoed.

We spreken af in Lokeren (Daknam) in café Den Reynaert 🍷 Daknamdorp 18 vanaf 10.00u. om de rit van goed 100 km aan te vatten vanaf 10.30u. Iedereen kan op zijn tempo rijden en stoppen waar hij wil. Er zijn stopplaatsen voor de pick-nick aangeduid in het roadbook die je vrij kan gebruiken. Ook een aantal terrasjes is vermeld.

Het eindpunt is voorzien in Destelbergen in restaurant De Reinaert 🍷🍷 gelegen aan de Reinaertweg 51.

Inschrijven voor de rit kan **tot donderdag 30 mei** bij Hans De Zitter

Maar... het restaurant wil tegen **zondag 26 mei** al weten met hoeveel we komen **eten**. Dus stel ik voor als je inschrijft bij mij voor de rit en je wil blijven eten, vermeldt dan of je al dan niet blijft eten in Destelbergen en met hoeveel.

hans.dezitter@skynet.be of 0495 25 25 07